

OVERDENKING SCHOENENDOOSACTIE

Dit is een uitgeschreven versie van de overdenking die Elmar Hofstee houdt in deel 1 van het kerkenpakket (schoenendoosactie.nl/download-kerkenpakket). Elmar kan deze overdenking ook live uitvoeren, als onderdeel van een gezinsvoorstelling. De live-uitvoering is iets anders, daarom is deze live-tekst ook aangegeven in dit bestand.

Introductie

(online-versie)

Goedendag allemaal. Wat gaaf dat ik vandaag met jullie mag gaan nadenken over iets goeds doen voor een ander, en wat de Here Jezus hierover zegt. Wat fijn om hier vandaag bij jullie te zijn. Goed om te zien dat er zoveel kinderen aanwezig zijn! Hallo allemaal!

Toen Jezus op aarde was, heeft Hij ons laten zien hoe we moeten omgaan met de mensen om ons heen. Hij heeft bijvoorbeeld iemand die blind was genezen, zodat hij weer kon zien. En Hij heeft de benen van iemand die niet kon lopen beter gemaakt, zodat hij wel weer kon lopen. Dat noemen we allemaal wonderen van de Here Jezus. De Here Jezus heeft ook heel veel mensen te eten gegeven. Hij maakte zelfs van vijf broden en twee vissen eten voor meer dan duizend mensen. De Here Jezus maakte toen zoveel eten dat er wel twaalf manden met brood overbleven. Ook dat is een groot wonder dat de Here Jezus deed. De Here Jezus deed ons eigenlijk voor hoe wij moeten leven. Ik bedoel daarmee dat we moeten zorgen voor de mensen om ons heen. En daar wil ik het graag met jullie over hebben. Ik wil eerst een stukje lezen uit de Bijbel. Uit Mattheüs 25: 35 t/m 40.

(live-versie)

Goedendag allemaal. Wat gaaf dat ik vandaag met jullie mag gaan nadenken over iets goeds doen voor een ander, en wat de Here Jezus hierover zegt. Wat fijn om hier vandaag bij jullie te zijn. Goed om te zien dat er zoveel kinderen aanwezig zijn! Hallo allemaal!

Voordat we beginnen heb ik eerst een vraag aan jullie. En die vraag gaat over de Here Jezus. Wie kan mij eens vertellen wat de Here Jezus allemaal gedaan heeft toen Hij hier op aarde was?

(Kinderen reageren)

Dat klopt, de Here Jezus heeft zieke mensen beter gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld iemand die blind was genezen, zodat hij weer kon zien. En Hij heeft de benen van iemand die niet kon lopen beter gemaakt, zodat hij wel weer kon lopen. Dat noemen we allemaal wonderen van de Here Jezus. De Here Jezus heeft ook heel veel mensen te eten gegeven. Hij maakte zelfs van vijf broden en twee vissen eten voor meer dan duizend mensen. De Here Jezus maakte toen zoveel eten dat er wel twaalf manden met brood overbleven. Ook dat is een groot wonder dat de Here Jezus deed. De Here Jezus deed ons eigenlijk voor hoe wij moeten leven. Ik bedoel daarmee dat we moeten zorgen voor de mensen om ons heen. En daar wil ik het graag met jullie over hebben. Ik wil eerst een stukje lezen uit de Bijbel. Uit Mattheüs 25: 35 t/m 40.

Schriftgedeelte: Mattheüs 25: 35 t/m 40

35 Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis genomen. 36 Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven. Toen Ik ziek was, hebben jullie Mij opgezocht. Toen Ik in de gevangenis zat, hebben

jullie Mij bezocht.’ 37 Dan zullen ze Hem antwoorden: ‘Heer, wanneer had U honger en hebben we U te eten gegeven? Wanneer had U dorst en hebben we U te drinken gegeven? 38 Wanneer was U een vreemdeling en hebben we U in huis genomen? Wanneer had U geen kleren en hebben we U kleren gegeven? 39 Wanneer was U ziek of in de gevangenis en hebben we U bezocht?’ 40 En de Koning zal zeggen: ‘Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders [of zusters] deden, hebben jullie ze ook voor Mij gedaan.’

Goeddoen voor de mensen die we niet kennen

In dit gedeelte vertelt de Here Jezus over allerlei dingen die we kunnen doen voor een ander. We kunnen mensen die geen eten en drinken hebben, eten en drinken geven. We kunnen mensen die geen huis of kleding hebben, onderdak en kleding geven. We kunnen voor mensen die ziek zijn zorgen, omdat ze dat zelf niet kunnen omdat ze te ziek zijn. En we kunnen mensen die in de gevangenis zitten bezoeken, zodat ze niet zo eenzaam zijn. De Here Jezus noemt eigenlijk allemaal dingen die wij kunnen doen.

Maar nu zat ik daarover na te denken, over al die dingen die we kunnen doen ... En nu vroeg ik mij af: heeft één van jullie wel eens een van deze dingen gedaan?

(In de online-versie geeft Elmar zelf het antwoord, in de live-versie geven de kinderen antwoorden)

Als ik zelf even goed nadenk, moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niemand ken die geen eten of drinken heeft. En eigenlijk ken ik ook niemand die geen huis of kleding heeft, of iemand die in de gevangenis zit. Wij wonen in Nederland of België en daar is eigenlijk helemaal niemand die echt zo arm is dat die geen eten of drinken heeft, toch? Ik weet wel dat sommige mensen minder geld hebben, maar daar zijn dan weer allemaal dingen voor bedacht zoals voedselbanken. Die delen eten uit aan mensen die zelf niet genoeg geld hebben om eten te kopen. Maar ze hoeven niet op straat te slapen, dus iemand een slaapplekje geven heb ik – en ik denk jullie ook – nog nooit gedaan.

Maar als we buiten Nederland of België gaan kijken, dan hoeven we niet ver te gaan om te zien dat in sommige landen geen voedselbanken zijn waar mensen kunnen aankloppen voor eten. Waar het verschil tussen arm en rijk heel erg groot is. Er zijn best wel veel landen waar mensen in armoede leven. Ook hier in Europa. Er zijn landen waar kinderen moeten meewerken om geld te verdienen. Simpelweg omdat als de kinderen dat niet doen, er niet genoeg eten is.

In het stukje dat we net gelezen hebben, zegt de Here Jezus dat alles wat je voor iemand anders doet, dat doe je eigenlijk voor Hem. De Here Jezus zegt: alles wat jij gedaan hebt voor de minst belangrijke mensen, heb jij voor Mij gedaan! Voor de mensen die we misschien niet eens kennen, maar waarvan we wel weten dat ze niet zomaar eten en drinken hebben. We weten ook dat in sommige landen er kinderen zijn die niet eens naar school kunnen omdat ze moeten werken. En als ze wel naar school gaan, dan zijn er niet genoeg spullen om mee te werken op school.

De Here Jezus als voorbeeld

Weten jullie wat zo mooi is? De Here Jezus heeft Zijn hele leven laten zien hoe je moet omgaan met andere mensen. Wij hebben er in het begin allemaal voorbeelden van gegeven. We hebben ook gezien dat de Here Jezus wonderen deed.

(Live-versie)

[En nu vroeg ik mij af: weten jullie wat het grootste wonder is dat de Here Jezus heeft gedaan?](#)

(Online-versie)

Het grootste wonder dat de Here Jezus gedaan heeft, is natuurlijk dat Hij gestorven is voor ons.

De Here Jezus heeft laten zien hoeveel Hij van de mensen houdt. Hoeveel Hij van ons houdt. De Here Jezus heeft laten zien wat liefhebben is. Ik wil dat graag laten zien met een voorbeeld.

(Elmar laat een kan met water zien)

Kijk, helemaal helder water, je kan er zo doorheen kijken.

De Here Jezus zei: Ik wil eigenlijk dat iedereen is zoals dit water. Helemaal helder, zonder nare dingen erin. Je kan er zo doorheen kijken.

(Elmar schenkt uit de kan drie glazen vol water. 1 glas wordt rood, 1 glas wordt zwart, 1 glas blijft helder water)

Kijk eens naar dit glas, helemaal helder. Het mooie van dit water is dat je er helemaal doorheen kan kijken! Zo heeft de Here Jezus het bedoeld. Zonder verkeerde dingen.

(Elmar schenkt het heldere glas water weer terug in de kan)

En moeten jullie nu eens kijken naar dit donkere water.

(Elmar pakt het glas met donker water)

Hier kan je bijna niet doorheen kijken. En ik zou dit ook niet opdrinken, dat ziet er helemaal niet lekker uit. Dit donkere water staat gelijk aan alle verkeerde dingen die we doen. Voor alle keren dat we ruzie gemaakt hebben, of gelogen hebben, of alleen aan onszelf gedacht hebben.

Maar gelukkig kennen we de Here Jezus

(Elmar pakt het glas met het rode water)

De Here Jezus zei: Ik houd zoveel van jullie dat ik graag wil dat jullie voor altijd bij Mij kunnen zijn. Maar als ik dat donkere water zie, kan dat niet. Daarom ben ik gestorven. Want als je dit rode water samen met het donkere water doet, wordt het weer helemaal helder, zoals ik dat bedoeld had!

(Elmar schenkt het rode water en het zwarte water terug in de kan)

Kijk, het water is weer helemaal helder geworden! Je kan er weer helemaal doorheen kijken! Nu zitten alle dingen die wij verkeerd doen wel in de kan, maar doordat de Here Jezus ervoor gestorven is, ziet de Here God het niet meer en kunnen we voor altijd bij Hem zijn. Hoe mooi is dat!

Hoe kunnen wij de liefde van Jezus doorgeven?

Zoveel als de Here Jezus van ons hield, dat kunnen wij natuurlijk nooit halen. De Here Jezus is zo machtig en zo goed en vol van liefde, dat kunnen wij nooit. Toch vraagt de Here Jezus van ons om dat zoveel mogelijk te doen.

Om net zoveel van de mensen om ons heen te houden als Hij van ons houdt. En Hij wil ook graag dat wij van Hem houden. En daarom hebben we zojuist de tekst gelezen over wat de Here Jezus zei over dingen doen voor een ander. Weten jullie nog? Alles wat je voor een ander hebt gedaan, dat heb je voor de Here Jezus gedaan.

(Elmar loopt in de live-versie naar een kruk in het midden van het podium).

(Achtergrond pianomuziek)

(In de online-versie hoor je deze muziek: (127) Ik zal er zijn - Instrumentaal - YouTube)

Hier in Nederland en België hebben de meesten van ons wel genoeg te eten. Wij kunnen naar school gaan om dingen te leren. We kunnen naar school gaan en hebben daar genoeg spullen zoals schriften, pennen en potloden om daadwerkelijk te gebruiken tijdens de les. Ook als we niet naar school kunnen omdat er corona is, krijgen we online les en hebben we thuis alle spullen om toch te blijven leren.

Maar wat nou als je in een land geboren bent waar dat allemaal niet zo is. Wat nou als je in een land geboren bent waar het maar de vraag is of je voor die dag genoeg te eten hebt. Wat nou als je wel naar school toe wilt maar daar simpelweg geen geld voor is omdat het geld gebruikt wordt om eten en drinken te kopen? En als je al naar school kan, zijn er geen materialen zoals schriften en potloden om mee te werken omdat het land zo arm is.

Daarom is het zo mooi hoe de Here Jezus geleefd heeft. Hij heeft ons laten zien wat echt liefhebben is. Hij heeft in Zijn leven laten zien hoe je voor andere mensen moet zorgen. De Here Jezus zegt: Geef mensen die dorst hebben te drinken. Geef mensen die honger hebben te eten. Kijk om naar de minst belangrijke mensen. Ook al ken je ze niet eens. Zorg wel voor ze.

(Elmar laat zien dat hij een zwarte roos getekend heeft)

Met de Schoenendoosactie kunnen we kinderen met de spullen in de schoenendoos een schat geven.

Met de dozen die wij vullen met allerlei materialen kunnen we kinderen die we niet kennen, toch de liefde van de Here Jezus laten zien. Een actie waarmee we de levens van deze kinderen een beetje kleur kunnen geven.

(Visueel verandert de zwarte roos naar een mooie rode roos)

De Here Jezus heeft in Zijn leven laten zien hoe je de mensen om je heen lief moet hebben. Hij heeft daarvoor echt alles gegeven. En Hij vraagt aan ons: probeer op Mij te lijken. Want alles wat je voor een ander doet, dat doe je voor de Here Jezus.

(Live-versie: Elmar scheurt de tekening af en geeft die aan iemand in het publiek)

(Live-versie)

Lied wordt gestart: 'Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus' (tekst loopt mee op de beamer)

(Online-versie)

Lied wordt gestart in video en onderin loopt de tekst mee)

(Hierna start de voorstelling 'Geef een schat')

**SCHOENEN
DOOSACTIE**

Geef een cadeau van onschatbare waarde

