

**SCHOENEN
DOOSACTIE**



VUL EEN SCHOENENDOOS, GEEF EEN SCHAT

Wat jij geeft, heeft meer waarde dan je voor mogelijk houdt. Elke doos is een teken van hoop, een droom die uitkomt.

**DOE
MEE!**

schoenendoosactie.nl

GAIN



Doe mee met de Schoenendoosactie en verander een simpele schoenendoos in een kostbaar geschenk.

Met schoolspullen en een spelletje maak je de dromen van kinderen zoals Hawe en Victor waar. Ontdek het wonder van geven. Samen hopen we weer héél veel kinderen die in armoede of oorlog leven in Afrika en Oost-Europa blij te maken!



Dit is **VICTOR (12)** uit het dorpje Cuhnești in Moldavië. Zijn vader werkt hard om zijn gezin te onderhouden. Omdat hun waterput droog staat, helpt Victor hem door water te halen bij de buren, zo'n 60 meter verderop. Victor was blij met zijn schoenendoos: "Het leukste vond ik het dominospel, want ik houd van spelletjes." De schoenendoos brengt een beetje extra licht in zijn dagelijkse leven.

AAN DE SLAG

IN 6 STAPPEN

1 Gebruik een schoendoos die voldoet aan deze afmetingen.



2 Kies of je een doos voor een jongen of een meisje maakt en vul dit in op het label.

3 Versier de doos en stop 'm lekker vol met spullen zonder onnodig verpakkingsmateriaal. Gebruik daarvoor de checklist hiernaast.



4 Knip het label op de rechterpagina uit en plak het boven op de doos. Plak de doos niet dicht maar gebruik een postelastiek.

▶ Wil je zien hoe je een schoendoos goed vult? Bekijk dit filmpje dan eens.

5 Doneer €5 voor transport- en organisatiekosten. Kijk hiervoor op de gele strook op de rechterpagina. Vul de strook in en stop deze onder het elastiek.

6 Lever de doos in bij de plaatselijke organisator of een inleverpunt in de buurt (schoendoosactie.nl/inleveren).

Checklist

ZO VUL JE DE DOOS:



! Voeg iets persoonlijk toe: een leuke kaart, tekening of foto van jezelf. Dat vinden de kinderen erg leuk!

Schoolspullen

- 4 lijnschriften (A5)
- 3 pennen
- 3 potloden
- Set kleurpotloden
- Gum en puntenslijper
- Linaal, schrijfblok en etui

Verzorgingsartikelen

- Stuk zeep
- Tandeborstel en tandpasta
- Sieraden, haarspulletjes, toilettaasje

Speelgoed

- Knuffel
- Pop, auto, kleurboek, springtouw, domino, bal, puzzel, muziekinstrument, knikkers (vanaf 5 jaar)

Praktische spullen

- Linnen draagtas, slippers, kledingstuk, sokken, pet, kunststof beker



STOP DIT NIET IN DE DOOS!

Snoep of ander eten

Batterijen

Agressieve afbeeldingen en oorlogsspeelgoed

Stiften, klei, lijm, verf

Varkensknuffel

Ballonnen

Deodorant

Vloeistoffen zoals bellenblaas en shampoo

Knip het label uit en plak deze op je schoenendoos.



BOY
garçon

years/ans:

- 2-4
 5-9
 10-14



GIRL
fille

years/ans:

- 2-4
 5-9
 10-14

De kosten voor organisatie en transport zijn € 5,- per schoenendoos.

Scan de QR-code en betaal gemakkelijk online of maak het bedrag over op IBAN NL 83 INGB 0000 3342 43 t.n.v. 'Stichting Global Aid Network' onder vermelding van 'Schoenendoosactie'.



Naam:

School / kerk / instantie:

Ik heb een bedrag van € overgemaakt voor doos/dozen.



schoenendoosactie.nl

Schoenendoosactie Postbus 267 | 3850 AG Ermelo
T +31 (0)85 4844618 | E info@schoenendoosactie.nl





Hawe (14) uit Sierra Leone is erg blij met haar schoenendoos. De schoolspullen in de doos maken het mogelijk dat zij naar school kan gaan, net als 5 van haar 12 broers en zussen. Hawe helpt voor en na schooltijd met het huishouden: koken, wassen, water halen, vuur maken. Er is weinig te eten: ze leven van de opbrengst van een stukje landbouwgrond. Als het donker is studeert ze bij het licht van een solar zaklamp. Haar droom is om fashion designer te worden: zelf kleding naaien en verkopen!



DE REIS VAN JOUW SCHOENENDOOS

Als jouw schoenendoos klaar is, gaat deze eerst naar het dichtstbijzijnde inleverpunt. Daar vandaan gaat de doos door naar een verwerkingscentrum. Een belangrijke plek, want hier controleren we de inhoud en zorgen we ervoor dat de dozen gelijkwaardig gevuld zijn. Nu is het tijd voor de lange reis per boot of vrachtwagen naar een van de landen. Daar ontvangt een kind jouw schat! In de landen waar het mag, delen we ook boekjes met Bijbelverhalen uit.



Hulp die aankomt. Hoop die blijft.